



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch maart 2020.



Lieve mensen,

Terwijl de natuur langzaam uit haar winterslaap ontwaakt wil ik u graag vertellen over onze ervaring van de soefi bijeenkomst in februari met Kadir Troelstra in de buitenlucht met deze natuur.

Vooraf aan onze natuur meditatie liet Kadir ons tijdens het nuttigen van de koffie en iets lekkers prachtige inspirerende boeken zien over hoe je verbonden kunt zijn met de natuur.



Soms waren we diep verbonden door heel goed te luisteren , eerst te kijken met je ogen , dan te voelen met je hart. Als je naar verschillende uitzichten kijkt en voelt wat het met je doet , dan kun je ervaren dat een van de uitzichten het meest met jou verbonden is. Wat een wonder. Het beseft dat je de bron van het leven ervaart, God in de natuur en de mens, overal om je heen, is heel ontroerend.

“Het ware geluk ligt in de stroom van liefde die opwelt uit de ziel. En wie deze stroom onder alle omstandigheden in alle situaties, hoe moeilijk ook, laat vloeien, verwerft een geluk, dat hem waarlijk toebehoort.”

Hazrat Inayat Khan



Het was een fantastische bijeenkomst met bijzondere ervaringen en diepe verbondenheid zowel met de natuur, met jezelf, als met elkaar en iedereen vroeg om een voortzetting hiervan in de toekomst. Dank

Kadir!

Saraswati

*Op 22 maart om 11.00 uur is onze volgende bijeenkomst waar
Sakya van Male zal spreken over “het ontwaakte hart”
Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom .*

Adres:

*Zen centrum / Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-
Hertogenbosch*

*Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of
thee met elkaar over dit prachtige thema met Sakya en met elkaar van
gedachten te wisselen of gezellig bij elkaar te zijn.*

*Stukjes van een Interview uit de Soefi Gedachte van maart 2015 met Sakya
van Male*

Openheid, verbondenheid en vreugde.:

*De kracht van niet weten is voor mij persoonlijk heel belangrijk. Het
openen en leegmaken zodat inspiratie kan stromen, zodat er ruimte is
voor goede ideeën van andere mensen en we via het niet weten tot een
dieper weten komen en tot nieuwe wegen kunnen komen. Ik ben een
groot voorstander van het creëren van stilte. In de stilte leer je om het
uit te houden met alles wat er raast in je hoofd en wat er omgaat in je
hart. Door alles wat er om gaat te accepteren, gaan de gedachten en
emoties voorbij. En zo leer je de waarnemer in jezelf kennen, die zonder
oordeel, in vrede en met liefde, alles wat er binnenin en om je heen
gebeurt voorbij ziet komen. Deze waarnemer is de ingang naar het
levende hart.*



Joods geschrift: Psalm 36, 8 - 10

Hoe kostbaar is uw liefde, God!

*In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
zij laven zich aan de overvloed van uw huis,
u lest hun dorst met een stroom van vreugden,
want bij u is de bron van het leven,
door uw licht zien wij licht.*



Gayan:

*Zolang er in de liefde nog sprake is van 'jij en ik'
is de liefde nog niet ten volle ontvlamd.*

Onze oriëntatie en soefisme klas en onze Gatha klas zal voortaan niet meer op de maandag avond plaatsvinden maar op de 2^e dinsdag avond van de maand.

U bent dus van harte welkom bij onze Oriëntatie en soefisme klas (voor belangstellenden en broederschapsliden) op dinsdag 10 maart en deze begint om 19.00 uur.

Daarna zal om 20.30 uur de Gatha klas zijn .(voor Moerieds)

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch

Agenda Soefi centrum Den Bosch:

22 maart: Sakya van Male – Het ontwaakte hart

26 april: Felix Erkelens

24 mei: Willem Sikander van der Vliet – Ontmoeten zonder maskers

28 juni: Ali Can Yurdağul

