



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch
September 2020



*Geef mij een inzicht dieper dan de oceaan;
Geef mij een geest vruchtbaarder dan het land;
Geef mij een hart wijder, Geliefde, dan de einder,
En geef mij een ziel die hoger stijgt dan het paradijs.*

Lieve mensen,

Hoe vreugdevol voel ik mij om deze nieuwsbrief te beginnen. Zoals vele van u heb ik rustig de tijd gehad om te reflecteren op wat er in de wereld gebeurt en ik moet zeggen dat het een zeer bewogen tijd is.

De problemen zijn enorm en er wordt misschien niet altijd subtiel omgegaan met de mensen die getroffen zijn door deze crisis.

Ik wens ons toe dat we een dieper inzicht krijgen waardoor we tot oplossingen kunnen komen voor een betere wereld en waar iedereen gelukkig van wordt.

Hoe fantastisch dat we weer de mogelijkheid hebben om u diepere inzichten te geven via het soefisme. We starten in september en op

*zondag de 27^e is er een soefi dienst. Deze zal zoals gewoonlijk om 11.00 uur starten. Dit keer zal ik zelf de lezing verzorgen en het thema van de lezing is: **Eén partituur, verschillende dirigenten, vele uitvoerenden.** Helaas is het nog niet mogelijk om iedereen te ontvangen bij deze dienst. Er kunnen niet meer dan 12 mensen terplekke zijn vanwege de corona maatregelen en dus maken we een combinatie van een live dienst en zoom verbinding. Via de zoom kan dan toch iedereen de dienst volgen. U moet zich dus opgeven als u live bij de dienst aanwezig wilt zijn. Diegene die de dienst niet live kunnen volgen krijgen dan voorrang bij de volgende dienst in oktober om deze live te kunnen volgen. Wilt u ook aangeven als u de dienst via de zoom verbinding zou willen volgen.*

Opgeven bij: Saraswati de Vries: harpsaraswati@gmail.com

Of bij Ali Can Yurdakul: alican.yurdakul11@gmail.com

Voor diegene die de dienst via de zoom willen volgen : graag inloggen om 10.45 uur zodat we op tijd, om 11.00 uur, kunnen beginnen met de dienst.



soefi klassen die u kunt volgen in ons centrum:

- ***De oriëntatie en soefisme klas*** zal weer op de ***2^e dinsdag avond van de maand*** om 19.00 uur zijn. Deze duurt tot 20.15 uur.
- Daarna is er ***de Gatha klas*** die ***alleen voor genodigden*** is en om 20.30 uur begint.

*Voor beide klassen dient u zich op te geven zodat we niet met te veel mensen in één ruimte zijn. Ze vinden plaats bij **Frieda**. Er wordt voor een **zoom verbinding** gezorgd zodat diegene die niet live aanwezig kunnen zijn de klas kunnen volgen via zoom.*

Graag opgeven als u naar een klas wilt komen of via zoom wilt deelnemen bij:

Saraswati de Vries : harpsaraswati@gmail.com

Of bij Ali Can Yurdakul: alican.yurdakul11@gmail.com

- *Op de **derde dinsdag ochtend** van de maand is er **de verdiepingsochtend** van 11.00 tot 12.30 uur van en bij **Qadira Hendriks Franssen**. Graag opgeven bij Qadira in Os. trudy@kennekeshoek.nl*

- *Wat nieuw is , er komt een **Engels talige klas, oriëntation and sufism class**, Deze is 1x per maand op **de 3^e zaterdag ochtend, aanvang om 10.30 uur** en vind plaats bij **Saraswati de Vries** thuis, Sittardstraat 6 in Arnhem.*

*Ook hiervoor moet men zich van te voren opgeven en zal er mogelijk ook een zoom verbinding zijn. Opgeven bij: **Saraswati de Vries** : harpsaraswati@gmail.com*

Tot ziens in ons centrum.

Saraswati



Agenda:

27 september om 11.00 uur soefi dienst. Lezing Saraswati de Vries

25 oktober 11.00 uur soefi dienst. Lezing Ali Can Yurdakul

22 november om 11.00 uur soefidienst. Lezing Rabia Molendijk

*27 december om 11.00 uur soefi lichtdienst. Lezing MarYam
Mildenberg*

24 januari om 11.00 uur soefi dienst

28 februari om 11.00 uur soefibijeenkomst , eventueel buiten

28 maart om 11.00 uur soefidienst, Kadir Troelstra

25 april om 11.00 uur soefidienst. Spreker Ganesh van der Veer

23 mei om 11.00 uur soefidienst

27 juni om 11.00 soefidienst

De veertig regels van liefde – Sjams Tabriz

<https://www.youtube.com/watch?v=1ggstoorboo>

