



## *Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch september 2017.*



*“ mijn ziel blijft als een kompas op U gericht, terwijl mijn leven door de storm heen gaat ” uit de Gayan.*

*Lieve mensen,*

*Deze zomer was een zomer waarin er veel gebeurde in de wereld. Heel pijnlijke dingen die voor velen maar moeilijk te begrijpen zijn, maar ook prachtige momenten en inzichten. Tijdens de soefi zomerschool in de tempel in Katwijk kon ik genieten van vele mooie woorden, prachtige dans en muziek, maar vooral ook was het fijn om met zo vele mensen uit zoveel verschillende landen een prachtige soefi melodie te vormen. Een melodie van Liefde, Harmonie en Schoonheid.*



*Stilstaan bij hoe Hazrat Inayat Khan de Soefi Boodschap heeft verspreid, de mogelijkheid voor vele mensen om zich op een liefdevolle manier met elkaar te verbinden, samen deze prachtige boodschap in de wereld laten klinken. Een mooi begin van een indrukwekkende zomer. Maar er waren nog meer liefdevolle woorden die tot me kwamen; herinneringen aan de vader van mijn kind, een man in Italië die spontaan een prachtig gedicht begon voor te dragen en deze ook mee gaf, liefdevolle woorden van mijn Italiaanse vrienden waarbij het altijd voelt als*

welkom zijn, thuis zijn. En mochten deze klanken nog niet voldoende zijn dan waren er ook nog koeien met klinkende bellen, of stratenmakers met hun tikkende geluiden bij het leggen van prachtige patronen met stenen. Maar ook de **stilte** van de indrukwekkende hoge bergen heeft haar eigen geluid. Hoe dicht kun je je dan bij **God** voelen.



Er waren ook heel andere klanken te horen waardoor er soms liefdevolle troostende woorden nodig waren. De bomaanslagen, de pijn in de harten van de mensen, de schreeuw om hulp; je kunt hun pijn niet wegnemen maar ik zou ze naast een troostende omhelzing de mooie woorden en gedachten van **Hazrat Inayat Khan** willen geven en vooral een **liefdevolle God**.

En dan denk ik aan de woorden uit **de Gayan**:

**“ mijn ziel blijft als een kompas op U gericht, terwijl mijn leven door de storm heen gaat ”**

En dat heb ik nodig in dit leven hier op aarde; een goed kompas wat mij de juiste richting aangeeft. En dan, terwijl ik mijn kompas op God richt, weet ik dat het ook heel belangrijk is naar alle tonen, die **“ het lied van de aarde ”** vormen, te luisteren. Echt te luisteren zodat ik in harmonie kan zijn met al die andere tonen en samen met hen nieuwe melodieën kan vormen, geleid door **de Geest van Leiding** die zijn mooiste melodie laat klinken.



Mocht u nog wat meer willen horen over "Het lied van de aarde" dan kan dat op zondag 24 september om 11.00 uur tijdens een soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch. Dit keer spreek ik zelf, Saraswati de Vries, tijdens deze dienst en zal ik ook mijn harp laten klinken. U bent van harte welkom. U bent ook van harte welkom op maandag 11 september bij onze klas "Oriëntatie en soefisme (belangstellenden klas)" "aanvang 20.00 uur bij Frieda Leenders

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch  
(vanaf 19.30 uur is de deur geopend)

Ali Can Yurdakul zal dan over "de kracht van de stilte" vertellen en een Wazifa en meditatie met ons doen.

Ik wens u een mooie inspirerende tijd toe met prachtige liefdevolle melodieën.

Saraswati

Adres soefi centrum Den Bosch: Zen centrum van Den Bosch aan de Buitenhaven 13, 5211 TP 's-Hertogenbosch



Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch

Adres klas oriëntatie en soefisme: Antonius van Alpenstraat 1, 's-Hertogenbosch

Agenda 2017/2018:

September:

Maandag 11: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 24 : Soefi dienst met lezing "Het lied van de aarde". Spreker Saraswati de Vries, live harp muziek, In het Zen centrum Den Bosch.

Oktober:

Maandag 9 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 22 : Soefi dienst. Spreker Qadira Hendriks Franssen. In het Zen centrum Den Bosch.

### **November:**

Maandag 13 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 26 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch

### **December:**

Maandag 11: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 24 : Soefi Lichtdienst. Spreker: Zubin van den Besselaar. Met live harp muziek door Saraswati de Vries.

### **Januari :**

Maandag 8: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 28 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch

### **Februari:**

Maandag 12 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 25 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch

### **Maart:**

Maandag 12 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 24 : Dag van het Zuiden

Zondag 25 : Soefi dienst. Spreker Hakima Wuester in het Zen centrum den Bosch

### **April:**

Maandag 9 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 22 : Soefi dienst, Spreker Maharani de Caluwé in het Zen centrum Den Bosch

### **Mei:**

Maandag 7 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 27 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch.

### **Juni:**

Maandag 11 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 24 : Soefi dienst, spreker Ganesh van der Veer in het Zen centrum Den Bosch

Saraswati de Vries: [harpsaraswati@kpnmail.nl](mailto:harpsaraswati@kpnmail.nl) of tel. 0623148145 (centrumleider)

Qadira Hendriks Franssen: [trudy@kennekeshoek.nl](mailto:trudy@kennekeshoek.nl) of tel. 0412402689

Ali Can Yurdakul: [alican.1@kpnmail.nl](mailto:alican.1@kpnmail.nl) of tel. 0653168044

Frans Slieker: [frans.slieker48@gmail.com](mailto:frans.slieker48@gmail.com)

Sabine Slieker: [sabine.slieker@gmail.com](mailto:sabine.slieker@gmail.com)

Frieda Leenders: [friedaleenders@gmail.com](mailto:friedaleenders@gmail.com) of tel. 0639569939