



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch oktober 2017.



*“U blaast het vuur van mijn hart aan, mijn liefste, door het met
dwarrelende bladeren aan te wakkeren.”*



Lieve mensen,

*Langzaam dwarrelen de bladeren om mij heen en kijk ik met verwondering naar de veranderende wereld. De wind wakkerert aan en het doet me denken aan een tekst uit de Gayan: **Voortjagende wind, breng mijn boodschap naar de woonplaats van de goddelijke Geliefde** Wat een heerlijke gedachte dat ik ook zo via de voortjagende wind mijn verbinding met de “Geliefde” kan maken. En ik laat me heerlijk mee drijven op de golven van de wind en geef me*

over en denk aan hoe ik enorm bof met de aanwezigheid van de Geest van Leiding. Ik laat alles los en geef me aan Hem over.

De Gayan heeft nog meer inspirerende teksten zoals:

“Laat mijn onvolmaakte zelf gaandeweg tot Uw volmaaktheid komen, Heer, zoals de wassende maan tot volheid komt.”



Op zondag 22 oktober is er een soefi dienst met als thema:

“Van loslaten naar Overgave”.

Lezing door Qadira Hendriks Franssen.

Tijdens deze dienst kunt u nog meer horen over loslaten en Overgave en krijgt u wellicht inspiratie. Mocht het boekje “Gayan Vadan Nirtan “ soefi wijsheid over liefde en schoonheid van Hazrat Inayat Khan nog niet in uw bezit zijn dan kunt u deze aanschaffen vooraf of na afloop van de soefi dienst in ons centrum of u kunt het bestellen bij de landelijke site van de soefi beweging.

U bent ook van harte welkom op maandag 9 oktober bij onze klas “ Oriëntatie en soefisme (belangstellenden klas) “ aanvang 20.00 uur bij Frieda Leenders

*Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch
(vanaf 19.30 uur is de deur geopend)*

Qadira Hendriks Franssen zal deze avond aandacht besteden aan woorden van Hazrat Inayat Khan over afstemmen op de bron, in gebed en meditatie. Daarnaast doet ze oefeningen van lichaamsbewustwording, ademhalingsoefening en concentratie oefening, een korte meditatie en er zal muziek zijn.

Ik wens u een inspirerende reis door deze prachtige kleurrijke tijd van loslaten.

Saraswati

“Mijn hart wordt tot tranen toe bewogen door het vloeiend bewegen van de bries” uit de Gayan

Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch

Adres klas oriëntatie en soefisme: Antonius van Alpenstraat 1, 's-Hertogenbosch

Agenda 2017/2018:

Oktober:

Maandag 9 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 22 : Soefi dienst. Spreker Qadira Hendriks Franssen. In het Zen centrum Den Bosch.

November:

Maandag 13 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 26 : Soefi bijeenkomst in het Zen centrum Den Bosch

December:

Maandag 11: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 24 : Soefi Lichtdienst. Spreker: Zubin van den Besselaar.

Januari :

Maandag 8: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 28 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch Spreker Shakti Hollmannová

Februari:

Maandag 12 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 25 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch

Maart:

Maandag 12 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 24 : Dag van het Zuiden

Zondag 25 : Soefi dienst. Spreker Hakjima Wuester in het Zen centrum den Bosch

April:

Maandag 9 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 22 : Soefi dienst, Spreker Maharani de Caluwé in het Zen centrum Den Bosch

Mei:

Maandag 7 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 27 : Soefi dienst in het Zen centrum Den Bosch. Spreker At de Roos

Juni:

Maandag 11 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 24 : Soefi dienst, spreker Ganesh van der Veer in het Zen centrum Den Bosch

Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 0623148145 (centrumleider)

Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689

Ali Can Yurdakul: alican.1@kpnmail.nl of tel. 0653168044

Frieda Leenders: friedaleenders@gmail.com of tel. 0639569939



“Als de dauwdruppel in de roos is Uw goddelijke vonk in mijn hart; ik wil die als een kostbare schat bewaren, Heer, zoals de oesterschelp de parel.”

“De natuur zingt mij Uw lied”

