



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch november 2017.



Wat is liefde? Genoegen en vermaak? Nee, liefde is voortdurend verlangen; onvermoeibaar volharden; geduldig hopen en je gewillig overgeven; steeds het genoegen en ongenoegen van de Geliefde indachtig zijn. Liefde immers is overgave aan de wil van degene, aan wie ons hart toebehoort. Alleen liefde leert ons: 'U, niet ik.'

Uit de Gayan.

Lieve mensen,

De afgelopen tijd had ik het geluk om harp te mogen spelen bij twee verschillende amateurkoren. De mensen van deze koren vonden het heel spannend omdat er nu een professionele musicus met hen ging samen werken en waren daar wat gespannen over. Ik stelde ze op hun gemak en zei dat het voor mij een feest is om dit te doen. Ik houd heel veel van de manier waarop deze "amateurs" muziek maken. Zij zijn als kinderen die nog verwondert kunnen zijn en blijdschap kunnen ervaren bij het samen mooi muziek maken en dat ze stralen als ze samen zingen. En zo klinkt het ook; stralend, warm, liefdevol. En ik? Ik ben ontroert door wat ik zie, hoor en ervaar en voel me gelukkig dat ik met mijn harpmuziek deel mag uitmaken van zo'n bijzonder concert. Liefdevolle gevoelens zijn echt een rijkdom!

Zo sprak ik ook nog met een vriendin van mij en samen concludeerden we dat als je wilt les geven je wel **echt van mensen moet houden** want dan kun je met de leerling **in diepe verbinding** zijn en haar, naast het **liefdevol aanleren** van de techniek, de weg wijzen naar het **verbinding maken** met de aller diepste lagen van de muziek, waarbij ze haar **bezieling kan ontwikkelen** en zich zo aan **de liefde van de Ene** kan over geven en door Hem laten leiden.

U kent misschien ook heel mooie voorbeelden uit uw leven waarin u zulke liefdevolle momenten heeft beleefd en waaraan u nog graag terug denkt. Voor mij zijn het prachtige parels.

Als u nog wat meer zou willen weten en horen over **de Goddelijke Liefde** dan bent u van harte welkom bij de **soefi dienst van 26 november om 11.00 uur in het Zen centrum van Den Bosch**. **Ali Can Yurdakul** zal over het thema **Liefde** bij deze dienst spreken en natuurlijk kunt u daarna nog met hem en anderen in gesprek gaan over dit prachtige thema. Ook kunt u het boekje **Gayan Vadan Nirtan** aanschaffen waar nog vele andere inspirerende teksten staan van **Hazrat Inayat Khan**.



Op maandag 13 november om 20.00 uur is er de belangstellenden klas **“oriëntatie en soefisme”** waarbij we het dit keer gaan hebben over: **“wat de wereld nu nodig heeft”**. U bent van harte welkom!

Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch
(vanaf 19.30 uur is de deur geopend) tel: 0623148145

Hoe mooi is de wereld:

<https://www.youtube.com/watch?v=T4k8oVf9v78>

Ik wens u een heel mooie en liefdevolle tijd toe en hoop u bij een van onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Saraswati

Rumi:

*Als je net zo wijs bent als de Vriend van God, is water vuur voor je, met name **dit vuur van de liefde dat de ziel van alle wateren is...** en jij bent een mot. Maar de onwetende mot gedraagt zich anders dan wij – zij ziet het licht en eindigt in het vuur. Het hart van de mysticus ziet het vuur en gaat het licht binnen. Een vuur heeft het aanschijn van water gekregen terwijl zich in het ogenschijnlijke vuur **een echte fontein bevindt.***

November:

Maandag 13 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Met Saraswati de Vries. Thema: " **wat de wereld nu nodig heeft**" Aanvang 20.00 uur

Zondag 26 : Soefi dienst. Spreker **Alî Can Yurdakul**, in het Zen centrum Den Bosch. Thema: **Liefde**. Aanvang 11.00 uur.

December:

Maandag 11: Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 20.00 uur

Zondag 24 : **Soefi Lichtdienst**. Spreker: **Zubin van den Besselaar**, in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur.

Januari :

Dinsdag 9: **Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas**. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur **daarna Gatha klas** van 20.30 uur tot 21.45 uur.

Zondag 28 : Soefi dienst: Spreker **Shakti Hollmannová** in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur.

Februari:

Dinsdag 13 : **Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas**. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur **daarna Gatha klas** van 20.30 uur tot 21.45 uur.

Zondag 25 : Soefi dienst. Spreker **Musa'Vir Smaling** in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur.

Maart:

Dinsdag 13 : **Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas**. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur **daarna Gatha klas** van 20.30 uur tot 21.45 uur.

Zaterdag 24 : **Dag van het Zuiden ?**

Zondag 25 : Soefi dienst. Spreker **Hakima Wuester** in het Zen centrum den Bosch. Aanvang 11.00 uur.

April:

Dinsdag 10 : **Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas**. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur **daarna Gatha klas** van 20.30 uur tot 21.45 uur.

Zondag 22 : Soefi dienst, Spreker **Maharani de Caluwé** in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur.

Mei:

Dinsdag 8 : *Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.*

Zondag 27 : *Soefi dienst. Spreker: At de Roos in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur.*

Juni:

Dinsdag 12 : *Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur daarna Gatha klas van 20.300 uur tot 21.45 uur.*

Zondag 24 : *Soefi dienst, spreker Ganeshi van der Veer in het Zen centrum Den Bosch. Aanvang 11.00 uur.*

Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch

Adres klas oriëntatie en soefisme: Antonius van Alpenstraat 1, 's-Hertogenbosch

Juli:

International summerschool : 25-31 juli

Nederlandse dagen tijdens de zomerschool: 2,3,4 augustus.

Info zie hieronder:



the-secret-lies-in-beauty-20181026.pdf

Saraswati de Vries: harpsaraswati@kpnmail.nl of tel. 0623148145 (centrumleider)

Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689

Ali Can Yurdakul: alican.1@kpnmail.nl of tel. 0653168044

Een celtic healing prayer:

HEALING LIGHT | LYRICS

Deep peace of the running wave to you Deep peace of the flowing air to you Deep peace of the quiet earth to you Amen Amen, Amen, Amen, Amen. Deep peace of the shining stars to you Deep peace of the gentle night to you Moon and stars pour their healing light on you Amen Amen, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Deep peace of Christ, The light of the world to you Deep peace of Christ to you. Deep peace of Christ, The light of the world to you Amen Amen, Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen, Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=0tQjZnk7_Ws