



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch mei 2018.



*Uw fluisteren in de oren van mijn hart,
Brengt mijn ziel in extase.*

*De vreugdegolven die opwellen in mijn hart,
Worden een net, waarin Uw levend woord zich wiegt.*

*Geduldig verbeidt mijn hart Uw woord,
Doof voor al wat komt van buitenaf.*

Spreek nogmaals tot me, U, die in mijn hart besloten ligt als in een schrijn.

Uw stem brengt mijn geest in vervoering.

Hazrat Inayat Khan. Uit de Gayan

Lieve mensen,

Het leven zit soms vol verrassingen. Of je het nu in de prachtige natuur ontdekt of bij de mensen om je heen of helemaal diep in jezelf; diep ontroerend is het als de Goddelijke stem die tot je spreekt, zich laat zien. Je wilt het voor altijd vast houden, nooit meer vergeten. En dan draag je het als een schat met je mee. En als je je realiseert dat je God bij ieder mens of dier of in de natuur kunt ontdekken dan wil je daar naar op zoek. Er verbinding mee maken en je daardoor zielsgelukkig voelen. Zo vind ik mijn inspiratie voor de dingen die ik in dit leven

doe en waardoor alles gaat stromen en mijn creativiteit wordt gevoed. Daardoor probeer ik meer inzicht te krijgen in wat het leven kan betekenen en waardoor de dingen soms gaan zoals ze gaan. En zelfs als ik dan afscheid moet nemen van een dierbare ben ik gelukkig omdat ik heb gezien dat ze in diepe verbinding met God is en vol vertrouwen haar pad gaat. En ook al zal ik haar gaan missen, ze leeft ook in mij voort samen met de herinneringen en door de diepe verbinding met haar heb ik kunnen meemaken wat een geweldig mooie ziel ze is.



Het behoort tot de muziek van het leven, soms heel intens, verfijnd, dan weer sprankelend, met grote golven, maar steeds in harmonie golft het leven om mij heen. En ik laat me drijven op deze golven. En terwijl ik dit doe voel ik hoe harmonieus alles is als je het leven beziet vanuit de leer van het soefisme, steun krijgend van de woorden van Hazrat Inayat Khan. Woorden die mij zo vaak inspireren:

“Als ik Uw luister, mijn Geliefde, aanschouw, word ik tot extase toe bewogen, golven rijzen op in mijn hart, het wordt als de zee.” Uit de Alankara's uit de Gayan.

En een mooie Boeddhistische tekst behoort ook tot mijn bron van inspiratie:

*Koester met een grenzeloos hart alle levende wezens,
Als een moeder die waakt over haar kind,
Bereid om haar eigen leven te riskeren
Om haar enige kind te beschermen,
En doordrenk de hele wereld
Met een onbelemmerde liefdevolle vriendelijkheid.*

*Vind u het fijn om in contact te komen met andere soefi's en meer te ervaren over de muziek van het leven of over harmonie, dan kan dit **op 5 mei tijdens de dag van het zuiden***

georganiseerd door de soefi centra in het zuiden van Nederland. Deze vindt plaats in Maastricht. Informatie bij elsverheijen@planet.nl en bij onderstaande link,



Dag van het zuiden
2018.pdf

Of op 25 en 26 mei, de soefi dagen in de soefi tempel te Katwijk waar het thema "de muziek van het leven" is. Informatie:



soefidagen 25 & 26
mei 2018 'de muziek



U bent ook welkom bij onze eerstvolgende *klas Oriëntatie en soefisme* gevolgd door de *Gatha klas* die plaats vinden op *dinsdag 8 mei*. Om *19.00 uur* en aansluitend om *20.30 uur*. De eerste klas zal deze keer door mijzelf geleid worden en de Gatha klas door *Ali Can Yurdakul*.

Adres:

Antonius van Alpenstraat 1, 's-Hertogenbosch

Op zondag 27 mei is er ook weer een soefi dienst in ons centrum. Aanvang 11.00 uur. Het thema zal zijn "mijn bron van inspiratie" en de lezing wordt door mijzelf, Saraswati de Vries, gehouden.

Ik wens u inspirerende dagen toe en wie weet ontmoeten we elkaar bij de activiteiten van het soefi centrum Den Bosch of bij de landelijke soefi dagen in Katwijk,

Saraswati

Een gedicht van Kabir, hij leefde in India in de vijftiende eeuw en was de zoon van een moslim, een wever uit Banares.

Kabir groeide spiritueel op onder invloed van de soefidichters en de denkwijze van de Hindoes.

“ Heb je de muziek gehoord waar geen vingers voor nodig zijn?

Middenin je kamer tokkelt de harp van vreugde zoet en zacht. Om muziek te horen, hoef je je huis niet uit.

Stel je voor dat je alle zonden van je huid boent, maar binnenin geen muziek vindt, wat dan?

Vit de mond van de zoon van Mohammed komt een ware waterval: woorden, argumenten, lessen. Maar als zijn hart niet doordrenkt is van liefde, wat dan?

De yogi gaat voorbij, oranje als altijd. Maar als hij van binnen kleurloos is, wat dan?

Kabir zegt: Elke keer als de zon opgaat, in de tempel of op het balkon, buiten op het hete veld of in de ommuurde bloementuin, waarlijk elke keer geniet mijn Heer van mij.

Mei:

Zaterdag 5 mei : Dag van het Zuiden te Maastricht . Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur.

*Dinsdag 8 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur
daarna Gatha klas van 20.30 uur tot 21.45 uur.*

*Zondag 27 : Soefi dienst. Spreker: Saraswati de Vries in het Zen centrum Den Bosch.
Aanvang 11.00 uur. Thema: Mijn bron van inspiratie.*

Juni:

*Dinsdag 12 : Oriëntatie en soefisme belangstellenden klas. Aanvang 19.00 uur tot 20.15 uur
daarna Gatha klas van 20.300 uur tot 21.45 uur.*

*Zondag 24 : Soefi dienst, spreker Ganesh van der Veer in het Zen centrum Den Bosch.
Aanvang 11.00 uur.*

Juli:

Zomerschool 2018

In 2018 zal de internationale zomerschool plaatsvinden van 25 juli tot en met 4 augustus, in de soefitempel Murad Hassil in Katwijk. Van 25 t/m 31 juli is de zomerschool bestemd voor moerieds en is de voertaal Engels. Van 2 t/m 4 augustus zijn ook broederschapsleden welkom en is de voertaal Nederlands. Voorafgaand aan de zomerschool is er van 21 t/m 23 juli een besloten retreat voor workers. Thema: The secret lies in beauty

Info zie:



2018-Program-Dutch-Summer-School-cc



2018-summer-school-reg-schedule-netherlands

Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch .