



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch maart 2016.



“Zo lang ging U schuil in de knop van mijn ziel, zaad van mijn levensplant, maar nu bent U ontloken, vrucht van mijn leven, na de bloei van mijn hart. Laat me in kalme rust groeien in Uw tuin als een sprakeloze plant, opdat eens mijn bloemen, mijn vruchten, zingend het wonderbaar verhaal verkondigen van mijn stil verleden.”

Uit de Gayan van Hazrat Inayat Khan

Lieve mensen,

In de natuur kunnen we het al zien, er komt weer een nieuwe tijd aan. Voorzichtig komen de lente bloemen in bloei, zelfs de bloesem aan sommige bomen heb ik al gezien en wat ook heerlijk is: de vogels fluiten er lustig op los. Nieuwsgierig kijk ik elke dag naar wat er allemaal bijkomt en verwonder mij over zulke schoonheid.



Ook in onze vijvers is er van alles te ontdekken. Elk jaar komen in grote getale de padden en ook de brulkijkers; ze zich laten mooi bewonderen terwijl ze op

een groen blad van het zonnetje genieten en ook laten ze zich vooral horen. Maar pas op:



Ook de reiger is er elke dag dus het wordt nog moeilijk om te overleven. Maar ja, we zijn met ons allen op deze prachtige aarde en dan rijst de vraag; **wat is de bedoeling?** In mijn werk stel ik die vraag regelmatig omdat je graag wilt weten hoe je bijvoorbeeld iets ingewikkelds moet spelen in het grote orkest met zoveel musici en natuurlijk de dirigent. Goed kijken, je goed afstemmen, open zijn, meebewegen en dan wordt het allemaal wel duidelijk en kom je vaak tot prachtige melodieën die zo de wereld in zweven. Maar ook bij het lesgeven; wat gaat er in de leerling om? Wat zijn de mooie dingen, wat zijn de problemen en dan; wat kan ik voor haar betekenen zodat ze zich open kan stellen voor al wat komen gaat en kan genieten van het leven en daarbij zichzelf zijn zodat ze haar melodie in het leven kan spelen. De wereld vraagt ons toch regelmatig om goed af te stemmen en steeds rijst dan de vraag: **wat is de bedoeling? Wat is mijn rol in het levensspel en wie ben ik dan precies?**

Voor diegene die graag wat meer willen weten over de vraag: **wat is de bedoeling?** Op **zondag 27 maart om 11.00 uur** is er een soefi dienst waar **Ganesh van der Veer** zal spreken over dit prachtige onderwerp. **Adres: Nieuwstraat 24 in Den Bosch.**

In ons soefi centrum Den Bosch beginnen we deze maand ook met een nieuwe activiteit. "Zoektocht naar jezelf en soefisme"

Vanaf maart zullen er op de **2^e maandag van de maand** soefi avonden zijn in het Soefi Centrum Den Bosch. Ze beginnen om **20.00 uur** en zijn om **ongeveer 21.30 uur afgelopen.** **Adres: Nieuwstraat 24 in Den Bosch.**

De avonden worden door **Qadira Hendriks Franssen, Ali Can Yurdakul of Saraswati de Vries** gegeven. Er zal gelezen worden uit boeken van Hazrat

Inayat Khan, er zullen oefeningen zijn, meditatie en tevens is er gelegenheid om vragen te stellen en dieper in te gaan op het soefisme.

De avonden zijn op: 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni.

Iedereen is van harte welkom bij de soefi bijeenkomsten in het soefi centrum Den Bosch; een mooi centrum waarbij we elkaar kunnen ontmoeten, leren kennen en bijzonderheden kunnen delen. Ik wens u allen een prachtige tijd toe met veel ervaringen waarbij u zich misschien weer kunt verwonderen over de schoonheden van het leven.

Saraswati

Een Indiaas sprookje: "Waarom hebben Beo's gouden oorringen?"



Beo's dragen prachtige gouden oorringen terwijl fazanten bloeddorlopen ogen en oren hebben.

Het Mikir-volk heeft een mooi verhaal om dit uit te leggen.



Koning Tarkoping Recho en zijn koningin hadden een heel mooie en lieve dochter. Ze was een goed amazone en ging iedere ochtend uit rijden. Op een morgen, op de terugweg van haar tocht, werd ze echter ziek. Niets kon haar redden. Ze stierf. De koning en koningin waren buiten zichzelf van verdriet. Ze besloten de Shardh (rouwplechtigheid) meteen te voltrekken en niet, zoals de gewoonte was, een maand te wachten. De beo en de fazant werden opgeroepen om bij de rouwplechtigheid aanwezig te zijn en de dode te bejammeren.

De koning beloofde een paar gouden oorkingen aan de vogel die het het beste zou doen. De fazant slaakte een luide en doordringende kreet. De ogen en de oren van de fazant raakten bloeddoorlopen door de krachtsinspanning en na een poos was de fazant zo uitgeput dat hij in slaap viel. De beo gilde niet schor zoals de fazant. Ze zong met tussenpozen en liet melodieuze maar klaaglijke tonen horen, gedurende de hele dag en nacht. De koning en koningin waren erg tevreden en gaven de beo een stel gouden oorkingen. De beo's hebben deze ringen nog steeds. De fazanten behielden hun bloeddoorlopen ogen en oren tot op de dag van vandaag.

maandag 14 maart: soefi bijeenkomst om 19.30 uur

Zondag 27 maart 11.00 uur: **Universele Eredienst**

Lezing: *Ganesh van der Veer* thema: wat is de bedoeling.

Maandag 11 april: soefibijeenkomst om 19.30 uur

Zondag 24 april 11.00 uur: **Soefi dienst**

Lezing: *Sakya van Male*

Maandag 9 mei: soefibijeenkomst om 19.30 uur

Zondag 22 mei 11.00 uur: **Universele Eredienst**

Lezing: *Hakima Wuester*

Maandag 13 juni: soefibijeenkomst om 19.30 uur

Zondag 26 juni: 11.00 uur: **Soefi bijeenkomst**

Met *At en Corrie de Roos*

Elke 3^e vrijdag van de maand om 11.00 uur oriëntatie/meditatie klas bij *Qadira Hendriks*

Franssen Voor informatie bellen of mailen naar *Qadira Hendriks Franssen*:

trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689

8 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni

Voor verdere informatie:

Frans Roza: *Frans.w.roza@gmail.com*

Saraswati de Vries: *harpsaraswati@planet.nl* of tel. 0623148145 (coördinator)

Maharani de Caluwé: *maharani@planet.nl* of tel. 026-3213650

Qadira Hendriks Franssen: *trudy@kennekeshoek.nl* of tel. 0412402689

Adres: **Soefi centrum Nieuwstraat 24 Den Bosch**. Voor informatie: *Saraswati de Vries*: harpsaraswati@planet.nl Tel: 0623148145

