



## *Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch juni 2021.*

*Zomer editie.*



*Vit het Het evangelie van Boeddha,*

*Woorden van lering:*

*Gelukkig is de eenzaamheid der vreedzamen, die de waarheid kennen en aanschouwen.*

*Gelukkig is hij, die standvastig zichzelf altijd in toom houdt.*

*Gelukkig is hij, bij wie elke smart en elk verlangen voleindigd is.*

*De overwinning op de halsstarrige ijdelheid van het "ik" is in waarheid het verheven geluk.*



*Lieve soefi vrienden,*

*Op onze paden door het leven zijn we regelmatig opzoek naar geluk. Soms straalt het geluk je zomaar tegemoet op bijzondere momenten in je leven.*

*Zo'n moment mocht ik ervaren toen ik het soefi centrum Den Bosch onder mijn hoede ging nemen.*

*Vele bijzondere en liefdevolle broeders en zusters waren er en één ervan was Aart Merckx. Als Aart binnen kwam scheen de zon. Zijn enthousiasme voor het soefisme, zijn liefde voor de boeken van Hazrat Inayat Khan, een warm liefdevol gesprek, mijn hart werd er door geraakt en het maakte mij gelukkig. Mooie en dierbare herinneringen heb ik aan Aart.*

*Hij vervolgt nu zijn pad elders en ik zal hem zeer missen.*

*Hieronder liefdevolle herinneringen van Qadira Hendriks Franssen aan Aart. Qadira heeft hem veel langer en intensiever mogen meemaken.*



*Soefivrienden,*

*Herinneringen aan Aart Merckx. – Door Qadira Hendriks Franssen*

*30 april j.l. overleed Aart 92 jaar mocht hij worden, iemand die graag de diensten in Den Bosch bezocht.*

*De laatste keer kwam hij naar het Zen centrum in Den Bosch vanuit Oss met een taxi.*

*Altijd blij ons weer te kunnen ontmoeten, en de dienst mee te kunnen vieren.*

*Toen hij vertrok en weer zijn taxi in geholpen werd, de trappen af zei hij:*

*HAPPY LANDING! Hij maakte altijd iets bijzonders van zo'n moment.*

*Kocht graag weer een boek en de laatste boeken zal hij niet meer gelezen hebben, hij was de*

*laatste jaren dementerend. Maar toch heel blijmoedig.  
Heel blij als ik hem bezocht en wat voorlas.  
Hij is ook een paar jaar bij een belangstellenden / groep geweest bij ons in Berghem.  
Toen hij niet meer rijden kon haalden wij hem op. Zo blij met iedere samenkomst.  
Die ochtenden waren onvergetelijk, zijn mooie aanwezigheid.  
Op zijn rouwkaart stond een afbeelding van Jheronimus Bosch. Die afbeelding hing al een  
paar jaar in zijn kamer "OPSTIJGING NAAR DE HEEMEL" ja die weg ga ikzelf hij.*



*Hij genoot enorm toen we met hem naar die tentoonstelling waren geweest.  
Hij was er klaar voor. Hij had geen familie meer maar al zijn leerlingen van de middelbare  
school in Davos waar hij les heeft gegeven, droeg hij in zijn hart en als die een nieuw  
levensjaar tegemoet gingen bad hij de avond voor hun verjaardag voor hen.  
Hij hield daar een boekje van bij.  
Hij is op vier weken na al die tijd nog thuis geweest, geholpen door drie vrouwelijke  
mantelzorgers, die hem geweldig verzorgd hebben. Zo bleef hij bijna tot het einde toe thuis.  
Ieder dag blij en dankbaar. Hij straalde dat uit.  
Een bijzondere man, die tot het laatst toe ondanks beperkingen genoot van de simpele  
dingen en liefdevolle verzorging.  
Zijn leven eindigde als Happy Landing. Omringd door velen.*

*Nu zijn er weer belangstellenden/ ochtenden in Oss.  
Geurdenhof 73. 5345 BA  
Ik denk dat we die zeker na de vakantie in september weer mogen hervatten.  
Afgelopen maanden was dat een op een, wat zeker ook iets moois had.  
De tweede dinsdag van de maand in september hoop ik weer te starten.  
Dat is 14 september. Gaarne even een berichtje, voel je welkom.  
[trudy@kennekeshoek.nl](mailto:trudy@kennekeshoek.nl) of tel. 0412/402689  
Qadira Hendriks Franssen*



*Deze maand zijn onze laatste bijeenkomsten van het soefi centrum Den Bosch voor dit seizoen. In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van ons centrum.*

*In de maand september vangen onze bijeenkomsten weer aan en hopelijk kunnen we dan ook weer bij elkaar komen **in het prachtige Zen centrum van Den Bosch** waar we onze diensten normaliter houden. We zullen de combinatie met een zoom verbinding behouden zodat onze soefi broeders en zusters altijd en overal vandaan onze diensten kunnen bijwonen.*

*Ook bij de klassen, **die bij Frieda plaatsvinden**, zullen we de zoom verbinding behouden.*



*Op 27 juni om 11.00 uur geeft **Puran Winter** een lezing over het thema:*

***“Vrijheid en begrenzing”***

*Dit is de laatste dienst van dit seizoen en zal via zoom plaatsvinden.*

*Puran Winter was in het dagelijks leven rechter. Naast juridische opinies die hij momenteel nog steeds maakt, schrijft hij ook columns voor het soefi blad “Soefi gedachtes”.*

*We hebben hem al eerder horen spreken en dit keer zal hij ons meenemen in zijn beschouwingen over het bijzondere thema “Vrijheid en begrenzing”.*

*U ben van harte welkom bij onze dienst en er is aansluitend de mogelijkheid om Puran Winter vragen te stellen of om gedachtes te delen.*



*De volgende soefi klassen vinden plaats:*

- Op **dinsdag 8 juni** is er onze klas **Oriëntatie en soefisme**. Deze begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.15 uur, Deze klas is voor alle belangstellenden.
- De klas bij Qadira Hendriks Franssen vindt één op één plaats. Voor informatie kunt u contact met haar opnemen.  
[trudy@kennekeshoek.nl](mailto:trudy@kennekeshoek.nl)
- Onze Gatha klas zal pas weer in september gaan plaatsvinden.
- Op de **derde zaterdag** van de maand om 10.30 uur is er de **Engelstalige soefi en oriëntatie klas**.
- Ook kunnen de moerieds die al wat langer op het soefipad zijn de **Githaklas** volgen. Deelnemende soefi centra zijn op dit moment Den Bosch, Arnhem, Zeeland en Maastricht maar is ook voor moerieds van andere centra toegankelijk.  
De Githa klassen vinden plaats op **de eerst maandag middag van de maand en de eerste dinsdag avond van de maand**.
- Op de **derde maandagavond** van de maand is er via zoom een **Zikar**, voor moerieds, ook voor andere moerieds van soefi centra in Nederland.

Voor informatie: Saraswati: [harpsaraswati@gmail.com](mailto:harpsaraswati@gmail.com).

*A gift to bring you \_ Rumi:*

[https://www.youtube.com/watch?v=uu6hlL\\_tLqBI](https://www.youtube.com/watch?v=uu6hlL_tLqBI)

*Er zijn deze zomer verschillende soefi activiteiten die u online kunt volgen.*

*Hieronder vindt u enkele van deze activiteiten.*

- *ALL IS WELL – WEEKEND RETRAITE MET KARIM NOVERRAZ EN ELMER KOOLE in de soefi tempel te Katwijk,*

*Aanvang: vrijdag 25 juni, 14.00 – zondag 27 juni 15.00 uur*

*Organisatie: Sufiway*

*Meer informatie: [Elmerkoole@gmail.com](mailto:Elmerkoole@gmail.com)*

*Kosten: € 185*

*Zie voor de flyer met registratiegegevens: [www.sufiway.org/programs/workshops-retreats-talks](http://www.sufiway.org/programs/workshops-retreats-talks) en [www.sufiway.nl](http://www.sufiway.nl)*

- *Juli: 8,9,10 en 11: International Summerschool online olv Pir Nawab Pasnak*

*Theme : Summer Wisdom*

*Kosten 150 euro.*

*Informatie bij de Soefi Beweging Nederland.*

*Mail: [inam.anda@sufimovement.org](mailto:inam.anda@sufimovement.org)*

- *Juli 1 t/m 10 Summerschool Sufi Suresness by zoom with Shaiikh al Mashaiik Mahmood Khan, Pir Zia Inayat Khan. Lectures, Sacred readings, workshops, meditations, music and Zikar.*

*Informatie: Talat Aftab Kamran*

[talatkamran@yahoo.de](mailto:talatkamran@yahoo.de)

00 49 621 105990 • Mobiel



*Fazal Manzil, Suresnes , Frankrijk*

- *U kunt de stichting die over het gedachtegoed van Inayat Khan gaat en het huis Fazal Manzil steunen. Fazal Manzil is het huis in Suresnes waar Hazrat Inayat Khan met zijn gezin heeft gewoond en zijn prachtige soefi Boodschap in Europa is gaan verspreiden.*

*Nog steeds vinden er vele soefi activiteiten plaats o.a. met Pir Zia en of Shaikh al Mashaiikh Mahmood Khan.*

*De muziek instrumenten van Vilayat, Noorunissa , Hidayat en Clair bevinden zich in het huis.*

*Info: <http://www.fazalmanzil.org/>*







- Ook kunt u de soefi tempel *Murad Hasil*, wens vervuld, in Katwijk steunen.

*Dit is de tempel die gebouwd is nadat Hazrat Inayat Khan een bijzondere ervaring in de duinen bij Katwijk had. Jaarlijks worden daar verschillende soefi bijeenkomsten georganiseerd waaronder ook de International Summer school.*

Info: <http://www.soefitempel.nl/>



*Verbouwingen en restauraties zijn absoluut noodzakelijk om deze prachtige tempel die in de duinen bij Katwijk aan zee gelegen is in goede conditie te houden. Zoals u kunt zien wordt er al het een en ander gedaan en is er nog veel dat gedaan moet worden.*

*Uw bijdrage is natuurlijk van harte welkom zodat we ook in de toekomst van deze prachtige tempel kunnen genieten.*



<https://sufipedia.org/kroniek/>

<https://www.omroepwest.nl/nieuws/3902627/Soefitempel-is-een-bijzonder-gebouw-in-de-Katwijkse-Duinen-Wie-verzint-zoiets>

*Concerten in de soefi tempel te Katwijk;*

<https://www.youtube.com/watch?v=Kx20e8UaEgE>

*Ik wens u een mooie en liefdevolle zomer toe en hoop u ook in het nieuwe seizoen bij onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten, hetzij live hetzij via zoom.*

*Saraswati*

**Contact:**

*Saraswati de Vries: centrumleider [harpsaraswati@gmail.com](mailto:harpsaraswati@gmail.com)*

*Ali Can Yurdakul: secretaris [alican.1@kpnmail.nl](mailto:alican.1@kpnmail.nl)*

*Frieda Leenders: penningmeester [friedaleenders@gmail.com](mailto:friedaleenders@gmail.com)*

*Rumi documentary - English :*

<https://www.youtube.com/watch?v=4H5UxOANuR8>

*Turkish flute:*

<https://www.youtube.com/watch?v=vdpX2LJkq6g>

*Zen muziek:*

<https://www.youtube.com/watch?v=C1CM5zPFIq0>