



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch juni 2016.

*“ Uw muziek brengt mijn ziel aan het dansen.
In het fluisteren van de wind hoor ik Uw fluit.
De golven van de zee bewegen op het ritme van mijn dansende pas.
Heel de natuur speelt Uw muziek, mijn Geliefde.
Mijn dansende ziel getuigt van haar extase in een lied.”*

Hazrat Inayat Khan



Lieve mensen,

*Afgelopen zaterdag was ik bij een soefi dag in **de soefi tempel in Katwijk**. Al vele jaren kom ik in deze tempel en terwijl ik daar rustig zat, zowel in de tempel als buiten bij de vallei, besepte ik zo intens dat deze plek zo bijzonder is. Ik voel me daar innig verbonden met God; verbonden met al die andere mooie zielen die daar die dag waren; verbonden met de prachtige natuur waarin ik zomaar mag zijn. **Hoor ik dan niet in het fluisteren van de wind Zijn fluit?** In gedachten ga ik naar de tijd dat ik nog niet hier op aarde was en er prachtige soefi bijeenkomsten waren met **Hazrat Inayat Khan**. Nog niet in de tempel die er nu staat, maar wel al in deze wonderschone vallei in de duinen van **Katwijk**. En ik voel me dankbaar dat **Hazrat Inayat Khan de soefi boodschap** ook naar Nederland heeft gebracht en dat het soefisme ook op mijn pad is gekomen. Elke dag verrijkt het mijn leven en geeft het me diepere inzichten in dit leven en mijzelf. En dan wens ik dat nog vele andere zielen het soefisme mogen ontmoeten, **de boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid**, want dat kunnen we*

in het leven op aarde goed gebruiken. Het beseft dat we zelf deel uit kunnen maken van de verspreiding van deze *wonderschone boodschap*, dat gun ik alle mensen op aarde. Ons verbinden met deze *Goddelijke Liefde*, die we in alle levende wezens kunnen vinden. Dan kan ik gelukkig zijn, dansen van vreugde, zoals zo mooi in de *Gayan* staat:

Heel de natuur speelt Uw muziek, mijn Geliefde. Mijn dansende ziel getuigt van haar extase in een lied."



Voor diegene die graag eens een soefi bijeenkomst zouden willen meemaken, maar ook voor diegene die dat al regelmatig hebben mogen ervaren, zijn er binnenkort enkele *bijzondere bijeenkomsten*.

Allereerst is er op *maandag 13 juni* een *Speciale avond met mantra zang en dans*



met Jan Linssen, in het soefi centrum Den Bosch. Aanvang om 20.00 uur, waarbij we de prachtige woorden van *Hazrat Inayat Khan* aan het begin van deze brief kunnen *ervaren*. Neem ook vooral extra een belangstellende mee!

Dan is er op Zondag 26 juni: 11.00 uur een **Soefi bijeenkomst** Met **At en Corrie de Roos**
Het thema is: "Verbonden blijven". Dit vind plaats in het **soefi centrum Den Bosch**. **Adres:**
nieuwstraat 24 Den Bosch.



22, 23 en 24 juli zijn er **soefi dagen** voor **belangstellenden, zuster en broederschap leden en moereeds**. Deze dagen zijn onderdeel van de (Engels talige) **Internationale zomerschool 2016** maar op 22, 23 en 24 juni zal **Nederlands de voertaal** zijn. **Het thema van de zomerschool 2016 is: Het levende hart/ the living hart**. Voor informatie zie **soefi beweging.nl**.

Op **17 juni** is de laatste bijeenkomst van dit seizoen van de **klas bij Qadira Hendriks Franssen** in Berghem. Voor informatie zie onderaan de brief.

Ik wens iedereen een heel mooie zomer toe en hoop elkaar of bij de genoemde bijeenkomsten en anders weer bij de eerstvolgende bijeenkomst in **september in het soefi centrum Den Bosch** te ontmoeten.

Saraswati

Vit Rumi "de schipper en de filosoof":

"De Eeuwige jonge boom"

Een wijs man zei eens bij wijze van spreken: "In India groeit een boom met bijzondere vruchten. Wie ervan eet, wordt niet oud en sterft nooit". Het verhaal ging rond en bereikte op een gegeven moment ook de koning van het land. Toen hij van de boom hoorde, wilde hij maar één ding: die boom. Dus stuurde hij er een afgezant op uit om in India de boom te zoeken.

De man was een bekwaam speurder, maar hoe hij ook zocht, de boom kon hij niet vinden. Hij zwierf jaren over het platteland, bezocht steden, beklom bergen en waadde door rivieren. Geen plek in India waar hij niet zocht, maar geen boom.

De meeste mensen lachten hem uit: "Wie anders dan een dwaas is op zoek naar zo'n boom?" Ze sloegen hem joviaal op zijn schouder en zeiden: "Beste man, hoe kan het toch dat al jouw zoeken met al jouw talent geen enkel resultaat oplevert?" Die ironische toon deed hem meer pijn dan een echte klap. Of ze stuurde hem van het kastje naar de muur: "O grote speurder, in dat bos daar staat een groene boom, zelfs zijn takken zijn al gigantisch." Iedereen vertelde hem weer een ander verhaal. Zo zocht hij door, terwijl de koning hem maar geld bleef sturen.

Maar na vele jaren zoeken in den vreemde was hij op. Hij kon niet langer. De draad van zijn hoop was gebroken. Wat hij zocht was onvindbaar. Hij besloot terug te keren naar de koning, beschaamd dat zijn

missie mislukt was. Onderweg kwam hij een wijze man tegen. Hij besloot diens zegen te vragen en daarmee gewapend zijn zoektocht te hervatten.

“ O sjeik”, riep hij uit, “nu is de tijd voor genade en mededogen. Ik ben wanhopig en ik heb wat vriendelijke raad nodig.” “ Wat is er aan de hand?” informeerde de sjeik. “Waar gaat je verlangen naar uit? “ “ Naar een boom. De koning heeft mij uitgekozen om een bepaalde boom te zoeken, uniek in de wereld. De vruchten bevatten het ware levenselixer. Ik zocht er jaren naar. Vergeefs, want al wat ik vond was hoongelach.” De sjeik lachte en zei: “ Je bent een simpele ziel, jij! Die boom is de boom van wijsheid, hoog en breed uitwaaiierend over heel de wereld met vruchten van het levenswater van de zee van mededogen. Je was opzoek naar de vorm en daarom ben je verdwaald. Je kon die boom niet vinden, omdat je de werkelijkheid uit het oog bent verloren.

Soms noemt men het een boom, soms de zon, soms de zee, soms een wolk. Het is de ene oorzaak waar duizend gevolgen uit voortvloeien. Eeuwig leven is het minste ervan. Het is enig in zijn soort, maar heeft duizenden namen. Als je de naam zoekt, ben je hopeloos verloren, net als jij. Waarom houd je vast aan de naam? Zie je niet dat het je radeloos en reddeloos maakt? Ga voorbij de naam en kijk naar de attributen. Die kunnen je de weg naar de essentie wijzen. Mensen maken ruzie omdat ze zich met namen bezighouden. Vrede komt als ze zich richten op de werkelijkheid achter die namen.”

Maandag 13 juni: soefibijeenkomst om 20.00 uur (deur open vanaf 19.30 uur) Jan Linssen mantra dansen en zingen.

Zondag 26 juni: 11.00 uur: Soefi bijeenkomst Met At en Corrie de Roos Thema: Verbonden blijven

Vrijdag 13 juni om 11.00 uur oriëntatie/meditatie klas bij Qadira Hendriks Franssen Voor informatie bellen of mailen naar Qadira Hendriks Franssen: tel. 0412402689 trudy@kennekeshoek.nl

Voor verdere informatie:

Frans Roza: Frans.w.roza@gmail.com

Saraswati de Vries: harpsaraswati@planet.nl of tel. 0623148145 (coördinator)

Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekeshoek.nl of tel. 0412402689



