



## *Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch januari 2019.*



*Lieve mensen,*

*Het nieuwe jaar begint; ik kijk naar mijn leven en zie de nieuwe kansen. Kansen om mijn hart te openen, om een ander wat warmte te geven, een liefdevolle omhelzing. Om een ander te laten voelen; "in deze herberg is er plaats voor iedereen". Mezelf zo te openen dat die ander zich bij mij thuis voelt. Ik weet dat het soms moeilijk kan zijn maar de hoop dat ik geleid wordt door de geest van leiding is altijd aanwezig. En als ik zie wat een liefdevol woord of gedachte kan doen dan wens ik iedereen zulke woorden en gedachtes toe. En dat er velen herbergen mogen zijn met een open deur en waar iedereen welkom is, je anderen kunt ontmoeten, iets delen, samen zien en schoonheid ervaren:*

***"Thy Light is in all forms Thy Love in all beings, Hu Allah, Hu Allah Hu Allah Hu.***

<https://www.youtube.com/watch?v=6PAm1X9AvWE>

*En dan doen we inspiratie op en hebben vertrouwen:*

***"Wie in zijn hart een plaats inruimt voor anderen vind overal onderdak." Uit de Gayan***

***Shams Tabriz- My Path to God:***

<https://www.youtube.com/watch?v=pp3f1593ibI&t=72s>



*En kunnen we samen eten, gedachtes en ideeën delen, luisteren naar muziek, naar verhalen:*

*Uit "verhalen van het land van de Soefi's"- M.Bayat en M.Jamnia:*

*"Het is vrij eenvoudig in het kort de geschiedenis en ontwikkeling te schetsen van een spiritueel pad. Zodra we echter over het pad zelf beginnen te spreken, volstaan woorden niet meer. In de woorden van Rumi: 'Toen de tijd daar was om over Liefde te schrijven, brak mijn pen doormidden en scheurde het papier.' Het soefisme is zoals de meeste spirituele paden een pad van ervaring. Het is, in een notendop, een pad naar God door de poort van het hart, met als voertuig de Liefde. Voor begrip van het soefisme is de taal van het hart nodig. Dr. Javad Nurbakfsh drukt dit uit in het volgende gedicht:*

#### *De taal van de Liefde*

*De taal van de Liefde gaat voorbij aan woorden en hun betekenis.  
Voor liefde bestaat een andere taal, een andere spraak,  
Mijn opponent eist: 'Zeg iets over Liefde!'  
maar wat kan ik doen dan zwijgen voor een hart dat doof is?  
Wiens hart openstaat voor de wereld van geliefden  
hoort slechts het fluisteren van Liefde en Vriendelijkheid.  
Liefde spreekt in een taal, onbekend aan de gewone mens  
en gaat voorbij aan hoofdpijn verwekkend gebabbel.  
Wie Liefde ontkent zal deze nooit begrijpen;  
niets wat we ooit zeggen zal ooit hun hart beroeren.  
Praten past niet in de wereld van vriendelijkheid en Liefde  
al wat men hoort is het failliet van het gekakel achter elke deur.  
Nurbakfsh, welsprekend is je uitleg op de adem van Liefde.  
Omhelsd door het hart van ieder die helder ziet en Weet.*

*Rumi : love and life:*

<https://www.youtube.com/watch?v=3T3AIdsYFF0>

*Ja, voor mij is dat alles mijn droom die ik elke dag leef en probeer waar te maken met steun van de Ene.*

*Vit de Ddhammapadda (Boeddhistisch geschrift):*

*“ We zijn wat we denken. Ons hele bestaan is het product van gedachten. Met onze gedachten scheppen wij de wereld. Wie vanuit een zuivere geest spreekt of handelt, roept voorspoed over zichzelf af. Zoals uw schaduw u altijd vergezelt. De weg vind u niet door naar de hemel te kijken, de weg vind u in uw hart. Ontdek, dat u zelf afdwaalt van hetgeen u het hart ingeeft”*

*En als ik me dan realiseer dat God ook in de ander is, ook in diens hart, dan probeer ik daar verbinding mee te maken.*

*“ Mijn gedachten heb ik gezaaid op de bodem van je geest; Mijn liefde is je hart binnen gedrongen; Mijn woord heb ik je in de mond gelegd; Mijn Licht heeft je hele wezen verlicht.”*

*Vit de Gayan*

*Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over het soefisme dan bent u welkom bij onze dienst **op zondag 27 januari waar Sikander van der Vliet** zal spreken over het thema “**Het licht van intelligentie**” tijdens onze informele dienst. De dienst begint om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur. Daarna is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen en met Sikander te spreken.*

*U bent van harte welkom.*

*Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch*

*Ook bent u van harte welkom bij onze oriëntatie en soefisme klas op maandag 14 januari aanvang 19.00 uur. Het zal deze avond gaan over Schoonheid, een van de belangrijke boodschappen van het soefisme. Graag u van te voren even aanmelden bij Saraswati : [harpsaraswati@gmail.com](mailto:harpsaraswati@gmail.com) of tel. 0623148145 of bij Ali Can : [alican.1@kpnmail.nl](mailto:alican.1@kpnmail.nl) of tel. 0653168044*

*Aansluitend zal om 20.30 uur de Gatha klas voor moerieds zijn.*

*Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch*

*Ik wens u een mooi liefdevol jaar toe waarin u vele open harten mag ontmoeten.*

*Saraswati*



### *Januari: 2019*

*14: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas over Schoonheid; door Ali Can Yurdakul*

*20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul*

*27: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Willem van der Vliet.  
Thema : “het licht van intelligentie.*

### *Februari:*

*11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries*

*20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul*

*24: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker Rabia Molendijk. Thema:  
“De onzichtbare Leiding”.*

### *Maart:*

*11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul*

*20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries*

*23: optie dag van het zuiden*

*24: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Sakya van Male*

### *April:*

*8: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries*

*20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul*

*28: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Shakti Hollmannová*

### *Mei:*

*13: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul*

*20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries*

*26: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Ganesh van der Veer*

### *Juni:*

*10: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries*

*20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul*

*23: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Ali Can Yurdakul*