



Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch september 2018.



Lieve mensen,

*De zomer nadert zijn einde en het nieuwe seizoen komt tot leven. Zelf was ik deze zomer in de gelukkige omstandigheid om veel verschillende ervaringen op te doen. Ervaringen van **Liefde**; als voorbeeldje geef ik het liefdevol samen koken tijdens de **Soefi Summerschool van de soefi's in Suresnes**. Met Liefde, Licht en humor koken en gezamenlijk de maaltijd nuttigen. Fantastisch. Dit zouden we in Katwijk bij de soefi tempel ook eens moeten doen.*



*Ervaringen van **Harmonie**; In Aix Les Bains bij de Franse Alpen. Het plein waar we eerder hadden gegeten was omgetoverd tot een dans ruimte met daaromheen gezellige tafeltjes. Allerlei mensen kwamen speciaal om te dansen op prachtige muziek. De polka, walsjes maar ook bijvoorbeeld de Merengue waaraan we zelf ook mee hebben gedaan. Het enorme plezier van de mensen, het harmonieus dansen op de dansvloer, even gezellig met elkaar praten, drinken, ook al ken je de mensen nog niet, Prachtig!*



*Ervaringen van **Schoonheid**: Mijn grote liefde zijn al sinds mijn jeugd **de bergen**.*

***De Goddelijke Schoonheid** kun je hier zien, voelen, ruiken. Ik ga heel vaak in op. Ik voel me dan heel dichtbij **God** en ben intens gelukkig. Ook al moet je soms flink doorzetten om naar boven te klimmen. Het is een prachtig proces. De kabbelende beekjes, de fel gekleurde bloemen, de heerlijk frisse zuivere lucht, alles begeleidt je op het pad naar boven en daar wacht je een ongelooflijk mooi uitzicht en de meest frisse geur die je maar kunt voorstellen. En natuurlijk een heerlijke kop **Kraftbrühe mit Einlagen**. Verrukkelijk.*



*En het is ook zo fijn dat je goed over alles kan nadenken, inspiratie kan opdoen, luisterend naar de stem diep in jezelf, want wat hebben we nodig voor het leven dat komt? Wat heeft de wereld nodig? Hoe kan ik mij afstemmen op de wereld om mij heen, samen met de stem diep in me. En wat is het doel? Mijn doel? Dat is toch zeker **de Soefi Boodschap verspreiden**: de boodschap van **Liefde, Harmonie en Schoonheid**. En dat doe ik met liefde en daar geniet ik elke dag van. En als ik dan Rasha met de auto meeneem naar één van de Nederlandse soefi dagen in de **Soefi tempel van Katwijk**, dan geniet ik van haar enthousiasme en ook van die van de andere deelnemers. Prachtig en liefdevol. En dan zie ik dat het goed gaat met de soefi boodschap van **Liefde Harmonie en Schoonheid**. Voor mij is het belangrijk deze boodschap **te leven**. Ik zou niet anders willen.*

The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds.



Tijdens onze **eerste soefidienst in het soefi centrum Den Bosch welke op zondag 23 september zal zijn om 11.00 uur** zal ik dit keer zelf spreken. Mijn lezing zal gaan over het thema **“wat de wereld nodig heeft”**.

Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch Na de dienst kunnen we met elkaar van gedachte wisselen over dit thema of over wat zo bij u boven komt en daarbij een kopje koffie of thee drinken. Wilt u meer informatie dan kunt u mij een mail sturen op mijn nieuwe mailadres:

harpsaraswati@gmail.com .

U kunt natuurlijk ook naar onze **klassen** komen. De eerste klas zal zijn op **maandag 10 september. Om 19.00 uur** is er de klas: **Oriëntatie en soefisme. Deze klas is voor belangstellenden.** Hier kunt u vragen stellen over het soefisme en wat ervaringen opdoen met bijvoorbeeld ademhalings oefeningen want die zijn in het soefisme heel belangrijk. Ook hoort u mooie teksten van **Hazrat Inayat Khan** waar we dan wat dieper op in kunnen gaan. **De klas duurt tot 20.15 uur.**

Daarna begint om **20.30 uur de Gatha klas. Deze klas is voor moerieds,** leerlingen die het pad van het soefisme volgen. De klassen worden afwisselend door mijzelf en **Ali Can Yurdakul** gegeven. Het zou fijn zijn als u zich voor de klassen van te voren opgeeft. Dit kan bij mij: harpsaraswati@gmail.com of telefoonnummer: 0623148145 of bij Ali Can Yurdakul: alican.1@kpnmail.nl of telefoonnummer: 0653168044.

De klassen vinden plaats op het adres: **Antonius van Alpenstraat 1, 's-Hertogenbosch**

Ik wens u een heel mooi, liefdevol en inspirerend nieuw seizoen toe en hoop u te mogen ontmoeten bij de activiteiten van ons soefi centrum Den Bosch.

Saraswati



Agenda:

September:

10: 9.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas voor belangstellenden over het **thema Liefde** door **Ali Can Yurdakul** *Graag opgeven.*

20.30 uur – 21.45 uur **Gatha klas** voor moerieds over het **thema geloof** uit hoofdstuk 2 door **Saraswati de Vries** *Graag opgeven.*

23: 11.00 – 12.00 uur **soefi dienst** in het soefi centrum Den Bosch met als **thema: wat de wereld nodig heeft**". Spreker: **Saraswati de Vries**, met live harp en de tanpura lira.

Oktober:

7: 13.30 uur – 16.30 uur **Fragmenten van Rouw en Troost** met oa. **Rumi en Ghazali**. Door **Sharifa Kathy de Vries** – lezing en **Saraswati Diana de Vries** – harp. *Waar: In het soefi centrum Eindhoven: "de herberg" te Eckartdal Nuenenseweg 1 Eindhoven.*

8: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door **Ali Can Yurdakul**

20.30 uur – 21.45 uur **Gatha klas** door **Ali Can Yurdakul**.

28: 11.00 uur – 12.00 uur **soefi dienst** in het soefi centrum Den Bosch. Spreker: **MarYam Mildenberg**

November:

12: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door **Ali Can Yurdakul**

20.30 uur – 21.45 uur **Gatha klas** door **Saraswati de Vries**

17: **Open dag** in de soefi tempel van Katwijk

25: 11.00 uur – 12.00 uur **Universele Eredienst** in het soefi centrum Den Bosch. Spreker: **Maharani de Caluwé**.

December:

10: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries

20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul

23: 11.00 uur – 12.00 uur Soefi Lichtdienst met spreker: Qadira Hendriks Franssen

2019

Januari:

14: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul

20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries

27: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Willem van der Vliet

Februari:

11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries

20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul

24: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker Rabia Molendijk. Thema: “De onzichtbare Leiding”.

Maart:

11: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul

20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries

23: optie dag van het zuiden

24: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Sakya van Male

April:

8: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Saraswati de Vries

20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Ali Can Yurdakul

28: 11.00 – 12.00 uur soefi dienst in het soefi centrum Den Bosch met spreker: Shakti Hollmannová

Mei:

13: 19.00 uur – 20.15 uur Oriëntatie en soefisme klas door Ali Can Yurdakul

20.30 uur – 21.45 uur Gatha klas door Saraswati de Vries

26: 11.00 – 12.00 uur *soefi dienst* in het soefi centrum Den Bosch met spreker: *Ganesh van der Veer*

Juni:

10: 19.00 uur – 20.15 uur *Oriëntatie en soefisme klas* door *Saraswati de Vries*

20.30 uur – 21.45 uur *Gatha klas* door *Ali Can Yurdakul*

23: 11.00 – 12.00 uur *soefi dienst* in het soefi centrum Den Bosch met spreker: *Ali Can Yurdakul*

Klas: Adres: Antonius van Alpenstraat 1, 's-Hertogenbosch

Soefi diensten: Adres Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch

Uw licht heeft de duistere vertrekken van mijn denken verlicht,

Uw liefde is geworteld in de diepten van mijn hart;

Uw ogen zijn het licht van mijn ziel,

Uw macht is werkzaam achter mijn daden;

Alleen in Uw vrede vindt mijn leven rust,'

Achter elk van mijn drijfveren staat Uw wil;

Uw stem is te horen in elk van mijn woorden;

Wat er zich in mij afspeelt is een belichaming van Uw beeld;

Mijn lichaam is niet anders dan een dekmantel over Uw ziel.

Waarlijk mij leven is Uw adem, mijn Geliefde en mijn zelf Uw eigen wezen.

Vit de Gayan Vadan Nirtan – Hazrat Inayat Khan

