



## *Nieuwsbrief januari 2021 soefi centrum Den Bosch*

*Kijk naar binnen. Wees stil.  
Wees vrij van angst en gehechtheid,  
ervaar de intense vreugde van de weg.*



*Lieve mensen,*

*Allereerst allemaal een heel mooi en gelukkig nieuwjaar toegewenst.  
Een harte wens is dat we elkaar dit jaar weer live mogen ontmoeten en  
zo op een wat intiemere manier verbonden kunnen zijn. Op dit moment  
is het echter nog steeds zo dat we alleen via zoom onze bijeenkomsten  
kunnen organiseren.*

*En daar ben ik ook al heel blij mee.*

*In deze tijd waar het aan de ene kant zo onrustig kan zijn en aan de andere kant je de mogelijkheid geeft om stil te zijn, diep naar binnen te kijken. Dan stel ik mijzelf de vraag; welke weg wil ik gaan, wat is mijn taak hier in dit leven op aarde, wat is mijn hoger doel precies, hoe ziet mijn droom eruit?*

*Wat ook zo mooi is van deze tijd, er is weer ruimte om te lezen, je laten inspireren door anderen via mooie, boeiende en interessante verhalen.*

*Eén daarvan wil ik graag met u delen. Het komt uit het boekje*

*“Taal van de stilte”*

*Van Erich Kaniok, Het zijn verhalen en parabels uit Oost en West.*

*Dit verhaal heet:*

*“Inspireren in plaats van bekritisieren”.*

*De meester ging op het platteland een gebedshuis binnen en hoorde hoe bij de uitlegging van God's woord de gemeente de mantel werd uitgeveegd.*

*De boeren voelden zich schuldig en beklaagden zich toen ze hoorden welke vreselijke straffen hen voor hun daden te wachten stonden.*

*Na afloop van de dienst ging de meester naar de predikant toe. Hij zei: 'Er zijn twee manieren om te voorkomen dat een dief aan zijn kwade neigingen gehoor geeft. De eerste is hem in de gevangenis op te sluiten, zodat hij niet naar buiten kan om iemand te bestelen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Want een dief blijft een dief. Zodra hij ontslagen wordt, gaat hij waarschijnlijk weer op rooftocht.*

*De tweede manier is de dief zijn gevoel van eer terug te geven door hem erop te wijzen dat deze levenswijze helemaal niet bij hem past. Leid hem op, dan kan hij weer een echt beroep uitoefenen. Wek zijn gevoel van waardigheid, dan zal hij inzien dat hij zich niet tot diefstal mag verlagen.*

*Het is altijd beter iemand te inspireren dan te bekritisieren. Inspiratie geeft mensen moed en kracht, kritiek en veroordeling ontnemen hem hoop en energie.'*

*Om inspiratie op te doen zijn er in ons centrum verschillende bijeenkomsten waaraan u kunt deelnemen.*



*Op zondag 24 januari om 11.00 uur zal er via zoom weer een soefi dienst zijn. Dit keer is de spreker **Shakti Hoffmannová**. Al vele keren hebben we van haar zowel als spreker als met haar viool kunnen genieten. De warme, gevoelige en ontroerende klanken van haar boodschap weerklinken zowel in haar viool spel als in haar woorden.*

*Dit keer zal zij spreken over het thema:*

***"Jij, stilte, bent mijn kern."***

*Hoe mooi past dit in deze tijd.*

*U bent van harte welkom om via de zoom link deel te nemen aan deze soefi dienst en **Ali Can Yurdakul** zal u deze zoom link later toesturen.*

*Op dinsdag 12 januari vinden er ook weer twee klassen van ons plaats.*

*De eerste klas, Oriëntatie en soefisme, begint om 19.00 uur en duurt tot 20.15 uur, Deze klas is voor alle belangstellenden.*

*Daarna om 20.30 uur tot 21.45 uur is de Gatha klas . Deze is voor moerieds.*

*Mocht u graag meer willen weten over het pad van het soefisme en hoe u moeried zou kunnen worden dan kunt u met mij, Ali Can of Frieda contact opnemen.*

*Als inspiratie een stukje tekst uit de Gatha's van Hazrat Inayat Khan:*

*Adem, Pasi Anfas*

*Het kanaal van de adem.*

*De adem is een kanaal waardoor het innerlijkste leven zich volledig kan uitdrukken. De adem is een elektrische stroom die tussen het eeuwigdurende leven en het stoffelijke omhulsel loopt. Zij die intuïtie of een of andere wonderbaarlijke kracht hebben verworven, hebben dat met behulp van de adem volbracht. Maar het essentieelst is een zuiver kanaal voor de adem, en dat kanaal is het menselijk lichaam. Als het kanaal verstopt is, heeft de adem geen mogelijkheid vrij te stromen. Lucht is op zichzelf niet onrein, maar wanneer ze de aarde aanraakt, neemt ze ook de invloed van de aarde op en kan daarom verontreinigd worden. Zo is het eveneens met de adem: de adem is op zichzelf genomen zuiver, maar als het kanaal waardoor hij werkt niet goed is, wordt hij onzuiver.....*

*Op de derde zaterdag van de maand om 10.30 uur is er de Engelstalige soefi en oriëntatie klas.*

*Ook kunnen de moerieds die al wat langer op het soefipad zijn de Githaklas volgen. Deelnemende soefi centra zijn op dit moment*

*Arnhem, Zeeland en Maastricht maar is ook voor moerieds van andere centra toegankelijk,*

*De Githa klassen vinden plaats op de eerst maandag middag van de maand en de eerste dinsdag avond van de maand.*

*Voor informatie: Saraswati: [harpsaraswati@gmail.com](mailto:harpsaraswati@gmail.com).*



*Graag wil ik onderstaand bericht van de beheerders van de soefi tempel in Katwijk met u delen.:*

*Gelukkig Nieuwjaar!*

*Moge dit jaar u allen veel moois brengen en moge de Soefi Boodschap zich wijd en zijd verspreiden.*

*Deze Nieuwjaarsgroet komt symbolisch uit Katwijk. Want vanuit de Universel in Katwijk zijn rond deze jaarwisseling een aantal belangrijke ontwikkelingen te melden. Zo is er bij de Stichting Universel Murad Hassil een nieuw bestuur en ook een nieuwe voorzitter. Kees van Beek droeg het 'stokje' over aan Elmer Koole de voorzitter van Sufi Way. Maar er is veel meer nieuws te melden. In december ontving het bestuur van SBN, tegelijk met de besturen van*

*alle andere Soefi organisaties in Nederland, een bericht van het bestuur van de Universel / Stg Murad Hassil over hun 'toekomstdroom' over de Universel. Een droom die alle Soefi organisaties en schakelingen hoopt samen te brengen. Want de Universel is van ons allemaal en voor iedereen.*

*Deze toekomstdroom willen wij graag met u alle delen. Via deze 'link' kunt u hem downloaden bij de site van de Universel:  
<https://www.universel.nu/beleidsvisie-en-donaties/>*



*Hieronder vind u een lijst met sprekers voor onze soefi diensten voor de komende maanden:*

*Shakti Hollmannová, Akbar Appels, Kadir Troelstra, Ganesh van der Veer, Maharani de Caluwé.*

*Ik wens u een mooie en liefdevolle tijd toe en hoop u bij onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.*

*Saraswati*

*Contact:*

*Saraswati de Vries: centrumleider [harpsaraswati@gmail.com](mailto:harpsaraswati@gmail.com)*

*Ali Can Yurdakul: secretaris [alican.1@kpnmail.nl](mailto:alican.1@kpnmail.nl)*

*Frieda Leenders: penningmeester [friedaleenders@gmail.com](mailto:friedaleenders@gmail.com)*

