



## *Nieuwsbrief Soefi centrum Den Bosch januari 2020.*



*Lieve mensen,*

*Al heel snel komt de wisseling van het jaar; we verlaten 2019 en beginnen aan een nieuw jaar, 2020.*

*Een jaar met nieuwe kansen en mogelijkheden. Proberen los te laten wat geweest is en het hart open te stellen voor wat komen gaat. Ik zie het als een kans, een kans om mezelf en de wereld beter te leren kennen, om de soefi boodschap te leven. Dus in Liefde en Harmonie leven en genieten van de Schoonheid. Om door middel van de mooie voorbeelden die o.a. Rumi en Hazrat Inayat Khan ons geven, meer inzicht in het leven te krijgen.*





*Hoe mooi zijn de verschillende manieren om dicht bij jezelf, dicht bij God te komen, om God in al het andere te zien en te horen.*

*In stilte zittend in meditatie, of juist bewegend zoals de Derwisjen .*



*In innige verbondenheid met mijn harp en haar muziek zijn.*

*Kunnen we zo vrij zijn dat we ons overgeven aan de Geest van Leiding?*

***Vit de Gayan:***

***Ware vrijheid is in onszelf, wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt; overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.***

Ook uit de lessen die *Arjuna van Krishna* mocht ontvangen, beschreven in het *Hindoe geschrift de Bhagavad Gita*, kunnen we antwoorden vinden op de vragen van ons leven.

*Vit de Bhagavad Gita*

*Altijd tevreden, evenwichtig, zelfbeheerst, resoluut; hij die zijn geest en zijn verstand aan Mij heeft opgedragen, zo'n aan Mij toegewijde leerling is Mij dierbaar.*

*Hij die door Yoga tot harmonie is gebracht, Die zuiver is, die zijn zinnen en zijn persoonlijke zelf overwonnen heeft, die zijn hoogste Zelf gerealiseerd heeft als het Zelf van allen, zulk een mens is niet gebonden door zijn handelingen, zelfs al handelt hij.*

*Alleen een evenwichtig mens wiens ziel onbewogen is door wisselend gebeuren, die vreugde en pijn gelijkmoedig aanvaardt, is geschikt voor onsterfelijkheid.*



*Kunnen we elkaar ontmoeten zonder maskers, open en vrij?*

*Op zondag 26 januari om 11.00 uur tijdens een informele dienst zal Sikander van der Vliet ons meer inzicht geven in dit interessante thema: **Ontmoeten zonder maskers.***

*Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom .*

*Adres:*

*Zen centrum / Soefi centrum Den Bosch: Buitenhaven 13, 's-Hertogenbosch*

*Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met **elkaar** over dit boeiende thema met **Sikander** en met elkaar van gedachten te wisselen of gezellig bij elkaar te zijn.*

*Sikander Willem van der Vliet is altijd musicus geweest tijdens zijn werkzame leven en is daarnaast opgegroeid met het soefisme.*

*Momenteel is hij centrumleider in het soefi centrum van Deventer en heeft zich gespecialiseerd in de ademtechnieken.*

*Een inspirerende soefi die enthousiast de soefiboodschap leeft.*



*Mocht u interesse hebben in het soefisme en graag wat meer willen vragen en ervaren hierover dan bent u naast de soefi dienst ook van*

*harte welkom bij onze Oriëntatie en soefisme klas ( voor belangstellenden en broederschapsliden) is op 13 januari en begint om 19.00 uur.*

*Daarna zal om 20.30 uur de Gatha klas zijn .(voor Moerieds)*

*Adres: Antonius van Alpenstraat 1 Den Bosch*

### *Agenda Soefi centrum Den Bosch:*

*26 Januari: Willem van der Vliet- Ontmoeten zonder maskers*

*16 februari: Kadir Troelstra*

*22 maart: Sakya van Male*

*26 april: Felix Erkelens*

*24 mei: Shakti Hollmannová*

*28 juni: Ali Can Yurdağul*

- De dienst van februari zal ivm. Carnaval een week eerder plaatsvinden, dus op 16 februari. We kunnen dan helaas niet in het Zen centrum terecht maar zullen er een bijzondere nieuwe invulling aan geven. De precieze informatie volgt in de nieuwsbrief van febrauri.*

[https://www.youtube.com/watch?v=oKvG0RU4\\_fl](https://www.youtube.com/watch?v=oKvG0RU4_fl)

*Gustaf Holst uit the planets Venus, the peacemaker.*





