



Nieuwsbrief December 2020



*Lieve mensen,
de maand december is altijd een bijzondere maand. Mooie
lichtjes overal en een gezellig tijd doorbrengen met je
dierbaren. Dit jaar zal dat iets anders gaan voor velen.
Ook onze soefi lichtdienst van ons centrum is anders dan de
voorgaande jaren. Gezellig met elkaar in de prachtige ruimte
met een mooie lezing, vele kaarsjes en iets lekkers zal dit
jaar helaas niet gaan.*

*Maar toch kunnen we wel iets moois met elkaar creeëren
ook al is het via zoom. Lichtjes overal bij ons thuis, uitzenden
over de hele wereld.*

Samen iets lekkers nuttigen, delen via het scherm.

*En misschien kunnen we allemaal een mooie wens
uitspreken, voor diegene die dat willen natuurlijk.*

*Onze lichtdienst op 27 december om 11.00 uur zal een heel
bijzondere zijn want MarYam Mildenberg zal een voor haar
laatste lezing houden en deze gaat dit jaar over **Namaste: Het
licht in mij groet het licht in jou.***

*Ik ben dankbaar en blij dat wij in soefi centrum Den Bosch
deze laatste lezing van MarYam mogen ontvangen en in ons
hart meedragen.*

*Laten we er met elkaar een prachtige , warme liefdevolle
lichtdienst van maken.*

Graag tot dan.

Saraswati

*ps. mocht u ons centrum financieel willen ondersteunen dan is een
bijdrage welkom op girorekening:
NL73TRIO 0379 6050 23*



MarYam Mildenberg

MarYam Mildenberg

MarYam heeft vele mooie lezingen gegeven en prachtige poëtische boekjes geschreven. Doordat zij ook veel over de wereld heeft gereisd kent ze ook vele mooie inspirerende verhalen uit andere landen. Hier zijn een paar boekjes van haar maar op internet vind u nog vele anderen.



Boek : En later overall

In een vorm die het midden houdt tussen poëzie en proza. MarYam voert u mee naar alle windstreken waar ze "Wondere wezens, wondere werkelijkheid en wondere bewegingen" waarneemt. Beeldend beschrijft ze tijden en plaatsen, mensen van verschillende huidskleuren en diverse culturen, en laat hen samensmelten in de kleuren van de regenbogg.



Boek: Licht bewogen

fotoboekje met Haiku's



Boek: Laatste letters

Letters hebben scheppingskracht, ze scheppen het universum en dat scheppen gaat maar door, dagelijks. En wij doen eraan mee, dagelijks. Zelfs zonder te beseffen de alomvattende betekenis, de kracht, de zin van iedere klank, van ieder teken.



Zonnewende

"De schepper wilde gezien worden en schiep daatoe het universum." Nota Bene! De schepper maakte de zon, de maan, de Aarde en de Aarde draaide om haar as en om de zon. En zo zijn ze gekomen: de seizoenen hier nu koud en donker, daar nu licht en warm.

Koud en donker, iedere dag later licht, eerder donker, we wisten niet hoe en waarom, angst:

zou ooit het licht weer komen?

Het verhaal van Adam en Eva: ook hen overkwam dit kort nadat zij een hap van een appel genomen hadden. Ze wisten niet en voelden diepe angst: de schepper, was hij zo teleurgesteld, verdrietig boos dat hij de schepping ongedaan zou maken, eeuwige duisternis?

Ze rouwden en berouwden en vastten 8 lange dagen. Na korte tijd werd het 's avonds ietsje later donker, ze vierden 8 dagen feest, Adam en Eva.

Altijd overwint het licht de duisternis heel letterlijk: de zonnewende hier 21 december daar 21 juni en andersom.

Over de hele wereld lichtfeesten om het licht te vieren, heel letterlijk en zeker ook figuurlijk, luister maar:

- * Prins Siddharta Gautama werd verlicht, werd Boeddha 8 mei, zo zegt men*
- * De kaarsjes van de menorah in de net opnieuw ingewijde synagoge bleven 8 dagen branden op slechts een heel klein beetje heilige olie: Chanoeka*
 - * Jezus is geboren, Kerstmis*
 - * De profeet Mohammed is geboren*
- * De godin van het licht Lakshmi viert met ons haar feest Divali*
- * En 21 maart begint de lente en komt het licht, begint een heel nieuw jaar zo zeggen de volgelingen van Zarathoestra: het is Noroëz*
 - We vieren het licht*
 - heel letterlijk*
 - en zeker ook figuurlijk.*

Uit "Hertaalde verhalen" van MarYam Mildenberg



1 december:

20.00 uur: Githaklas voor moerieds, via zoom

7 december:

14.00 uur: Githaklas voor moerieds, via zoom

8 december:

11.00 uur verdiepingsochtend bij Qadira Hendriks Franssen

19.00 uur tot 20.15 uur oriëntatie en soefisme klas voor belangstellenden, via zoom

20.30 uur tot 21.45 uur Gatha klas voor moerieds, via zoom

19 december:

10.30 uur Engels talige oriëntatie en soefisme klas, via zoom; English sufi and oriëntation class for interested parties by zoom.

27 december:

11.00 uur: Soefi Lichtdienst met MarYam Mildenberg, via zoom.

info verdiepingsochtend: trudy@kennekshoek.nl

info oriëntatie en soefismeklas:

alican.1@kpnmail.nl

info Gathaklas: harpsaraswati@gmail.com of

alican.1@kpnmail.nl

info Githaklas: harpsaraswati@gmail.com

info Englishclass: harpsaraswati@gmail.com

info administratie soefi centrum Den

Bosch: friedaleenders@gmail.com



Soefi centrum Den Bosch info:

Saraswati de Vries: harpsaraswati@gmail.com tel. 0623148145

Ali Can Yurdakul: alican.1@kpnmail.nl tel: 0653168044

Frieda Leeders: friedaleenders@gmail.com tel.0639569939

Qadira Hendriks Franssen: trudy@kennekshoek.nl tel.0623895366

Bijdrage: NL73TRIO 0379 6050 23