



Nieuwsbrief Soefi centrum Arnhem maart 2020



Beste mensen,

Terwijl deze nieuwsbrief geschreven wordt, is er iets bijzonders in de wereld aan de gang. De natuur is voor onze begrippen een maand vooruit. Prachtige lentebloeiers, bloesem aan de bomen. Terwijl wij hiervan kunnen genieten, fluiten de vogels daarbij een prachtig concert. Wat een mooie wereld en het geeft zo'n geluksgevoel.

We kunnen dit zomaar in ons leven ervaren en je hoeft het alleen te zien, te ruiken, te horen, te voelen.

Vanuit dit geluksgevoel borrelt er misschien inspiratie op om bij te dragen aan het maken van een mooie wereld. Een klein gebaar maken? Eén eerste stap zetten? Misschien zelf iets groots doen?

Er is momenteel een reclame die zegt: **Soms maakt een klein gebaar een groot verschil**, en dan zie je iemand dansen met een meisje in een rolstoel. We realiseren ons meestal niet wat een klein gebaar kan doen met iemand.



In de soefidienst op zondag 1 maart , aanvang 11.00 uur, zal Kadir Troelstra een lezing houden over **Edelmoedigheid**.

Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar en met Kadir van gedachten wisselen over dit thema.

Adres: Vrijmetselaarsgebouw Arnhemsestraatweg 360

6881 NK Velp



Uit de hieronder staande teksten kunt u misschien wat inspiratie halen.

Boeddhistisch geschrift (*Dhammapada, hoofdstuk 17, vers 221-224*)

Geef boosheid op, laat trots varen. Wie zich bevrijd heeft van alle wereldse bindingen is vrij van lijden. Woede is als een woest voortdenderende strijdswagen.

Wie zijn woede beheerst is de ware wagenmenner. Anderen houden slechts de teugels vast.

Bestrijd boosheid met vriendelijkheid; het slechte met het goede,

Overwin bekrompenheid met ruimhartigheid; de leugen met waarheid.

Spreek de waarheid, geef zoveel u kunt, wordt nooit kwaad.

Deze drie deugden zullen u naar de hoogste hemel leiden.

... en uit deze tekst van Zarathoestra

Waar vinden we veiligheid tegen kwaad?

Waar vinden we mededogen in onze kwetsbaarheid?

Wanneer zal de waarheid tot zijn recht komen?

Waar is de kracht van Heilige Welwillendheid?

Waar is de verlichting van de Goede Geest?

En waar, O Mazda, is uw heerschappij?

Al deze vragen stellen we.

Als we de leiding van de Waarheid ontvangen, kunnen we werken voor het welzijn van de schepping. Altijd wijs in toewijding. Altijd standvastig in handeling.

... of uit een raga uit de Vadan, prachtig op muziek gezet door Maheboob Khan:

Laat Uw wens mijn verlangen worden,
laat Uw wil mijn daad worden,
laat Uw woord mijn spraak worden, Geliefde,
en Uw liefde mijn geloof.

Laat mijn plant Uw bloemen dragen,
laat mijn vrucht Uw zaad voortbrengen,
laat mijn hart Uw luit worden, Geliefde,
en mijn lichaam Uw schalmei.



De Lotusclub.

De volgende twee Lotusclub bijeenkomsten wil ik graag met jullie praten over het onderwerp

Geloof , hoop en liefde.

In de bijbel staat " **En bovenal kleeft je in de liefde**"

Liefde en de daarbij mooie eigenschappen die je mag ontwikkelen in de loop van je leven .

Hier werken wij aan op 1 maart . Met geloof en hoop gaan we verder de paastijd in .

PASEN het christelijke feest in de lente .

Daarover volgende keer meer.

Heel graag ontmoet ik jullie en alle kinderen en of kleinkinderen die ook eens mee willen doen, in ons centrum.

In verband met de voorbereidingen graag aanmelden per mail:

Annemariesuijk@gmail.com.

Lieve groeten, Annemarie / Ama



U bent van harte welkom in ons Soefi centrum Arnhem en hopen u bij onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Mocht u vragen hebben over het soefisme dan kunt u ons aanspreken bij de diensten of ons hierover een mail sturen.

Het bestuur van het Soefi centrum Arnhem.

Agenda: 2020

5 april: Amir Smits

3 mei: Shakti Hollmannová

7 juni: Rabia Molendijk. En regiodag.

Landelijke / Europese soefi-activiteiten:

25 tm 27 april : Retreat (moerieds) door Pir Nawab Pasnak (Bosoord, Loenen Gld)

16 mei: Broeder-/zusterschapsdag (Katwijk)

18 juli tm 22 juli: International Summer School (moerieds) Retreat (Katwijk)*

30, 31 oktober: Retreat (moerieds) door Pir Nawab Pasnak (Bosoord, Loenen Gld)

Voor overige activiteiten zie de website van de Soefi Beweging Nederland :

<https://www.soefi.nl/agenda/agenda-alle-soefi-organisaties>

* Voor nadere gegevens, zie hieronder

THE INTERNATIONAL SUFI MOVEMENT



Bearing Fruit

**International Summer School Retreat
July 18-22 2020**

This year our Summer School will change to a retreat format, putting more emphasis on personal work. Participants will be able to leave their daily life behind for a time and dive more deeply into the spiritual reality.

The retreat will focus on the theme of 'Bearing Fruit.' Does our spiritual work offer something to those around us? What fruit are we able to give?

The retreat will consist of practices of concentration, contemplation, meditation and personal exercises with an inner focus. To enable the retreat process to do its work, participants should book a minimum of three consecutive days.

The retreat is open to all mureeds of Hazrat Inayat Khan.

Registration details will be coming soon.

Please note that unfortunately **there will be no Brother-Sisterhood Days following the Summer School Retreat.** Brother-Sisterhood days, open to all Brother-Sisterhood members, will be held in the Dutch language on May 16th and later this year in November. More details will be available on www.soefi.nl at a later date.

Plan now to join us — we hope to see you there!